



## NIEUWS VAN DE DIRECTIE

### AGENDA

Vr. 2 t/m ma. 5 april  
 Woensdag 7 april  
 Di. 6 t/m do. 15 april  
 Ma. 26 april t/m vr. 7 mei

Pasen, iedereen vrij  
 19.30-21.00u: MR-vergadering online  
 10-minutengesprekken online  
 Meivakantie



Beste ouder/verzorger,

In de bijlage bij deze Ponto vindt u een brief van Stichting Penta over de geplande overstap van Microsoft naar Google, voor het werken met software en online programma's.

We wensen u een heerlijk paasweekend!

Met vriendelijke groet,  
 Monique Abbekerk, locatieleider



## ALGEMEEN NIEUWS

### PASEN

Vandaag hebben we de paasviering gehad. Juf Louise en juf Joke hadden een mooi programma gemaakt. In elke klas is een palmpasienstok versierd en deze wordt gegeven aan iemand die wel een hart onder de riem kan gebruiken. Alle kinderen konden iemand voordragen (bijvoorbeeld een zieke oma) en daarna werd er gestemd of geloot. Ook had elke groep een filmpje gemaakt waar juf Louise één geheel van heeft gemaakt. Het eindresultaat werd in de klas bekeken en was een groot succes! De kinderen hebben voor andere kinderen in de Torteltuinen eieren verstopt. Iedereen heeft een chocolade-ei gekregen. De Oudervereniging heeft gekookte eieren naar school gebracht en die hebben de kinderen geschilderd. In sommige groepen is het paasverhaal voorgelezen. Het was een mooi begin van het paasweekend!



### JUF INEKE

Ook juf Ineke hebben we vandaag een mooi versierde palmpasienstok gebracht. Alle kinderen hebben een tekening, verhaaltje of wens voor juf Ineke gemaakt en daar hebben we een boekje van gemaakt. Dan weet juf Ineke dat we aan haar denken. Ze was erg blij met onze attenties!

### HUTTEN BOUWEN: HOUT GEZOCHT

Elmar uit groep 4-5 vertelde dat hij het zo leuk vindt om hutten te bouwen, het liefste boomhutten. Al pratende gingen we nadenken over de mogelijkheid om op het schoolplein een hut (of twee) te bouwen. Dat zou toch supertof zijn?! Met Monique het plan besproken en we zagen het helemaal voor ons. We hebben het hoekje achter het grijs/blauwe schuurtje op het grote schoolplein op het oog. We hebben al wat camouflagenetten gekocht, maar kunnen nog houten paaltjes en planken gebruiken. Heeft u geschikt materiaal over? Zo ja, graag! U kunt contact opnemen met Marieke als u spullen heeft. Bedankt!



### WIST U DAT...

- groep 3-4 wordt voorgelezen uit het boek Virgilius van Tuil van Paul Biegel?
- groep 7-8 net is gestart met het thema de Tweede Wereldoorlog?
- in groep 4-5 elke maandag juf Irene is? Zij loopt stage bij ons.
- groep 1-2 bezig is met de afsluiting van het thema De Gorgels?
- het deel van het dak dat weggewaaid was dinsdag weer helemaal gerepareerd is?
- we die twee lokalen ook maar meteen laten schilderen?
- de Tuingroep afgelopen zaterdag de tuin gesnoeid, opgeruimd en bemest heeft?
- groep 6-7 en 7-8 in de maling zijn genomen met een nep CITO-toets? 1 april!
- er regelmatig delen van een les op het schoolplein of in de Torteltuyn plaatsvinden?
- veel mensen niet precies weten waar het paasverhaal over gaat?



Op Witte Donderdag was Jezus op de Olijfberg en werd hij verraden door Judas Iskariot. Hierop werd hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester. De Joodse leiders wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niets te zien waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich 'koning der Joden' noemde en dat dit al een veroordeling zou rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, veronderstellend dat het volk *niet* een misdadiger zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor vrijlating van de misdadiger Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij wiste daarbij zijn handen 'in onschuld'. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf. Door Jozef van Arimathea werd Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.

Heel vroeg op de zondagmorgen gingen er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vonden hem daar echter niet, engelen vertelden hen dat Jezus was opgestaan. "Waarom zoekt u de levende onder de doden?" Kort daarop verscheen hij aan Maria Magdalena. Daarop gingen de vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloofden. Toch gingen ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verscheen Jezus aan twee volgelingen die onderweg waren naar Emmaüs (de zogeheten Emmaüsgangers). Nadat hij zich aan hen geopenbaard had (bij het breken van het brood) haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen waren, verscheen Jezus in hun midden. Hij beloofde hierbij de Heilige Geest te zenden en gaf ze de opdracht: "Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit."